

De duif van God

Bemoediging van de week aflevering 366

Afl. 366 De duif van God!

De vleugels van de heilige Geest.

Waaraan zou je het werk van de heilige Geest in je leven kunnen herkennen? Geen mens kan uit zichzelf zeggen: Jezus is Heer en het waarachtig geloven, dan door de heilige Geest. Gods Geest handelt in geloof, hoop en liefde. Dat neemt hij mee als Hij bij je komt wonen. Want dat Hij bij je wil wonen, evenals de Vader en de Zoon, dat heeft Jezus ons geleerd. (Joh 14: 23)

Jezus ontving zelf ook de heilige Geest. Hij kwam in de gestalte van een duif toen Jezus werd gedoopt. Een duif... Duiven komen en gaan bij mensen. Geef je ze eten en ze durven misschien wel even te landen op je hand, maar sta onverwachts op en ze zijn ook zo weer weg. Er zit iets vluchtigs in dit beeld.

De heilige Geest is niet als een pond suiker dat ergens opgeslagen ligt in je hart. Zo van: ik ben ooit gedoopt met de heilige Geest. Nee, het ligt veel subtieler en vraagt veel meer afstemming van ons: Hij komt als hij welkom is, hij gaat als hij bedroefd wordt of van ons schrikt. Wij zullen moeten leren omgaan met het zuivere en uiterst gevoelige karakter van de heilige Geest. Want Gods Geest is heilig, zuiver in alles. In de heilige Geest schuilt alle waarheid van Jezus. Hoewel God heel graag bij je wil wonen, het kan niet tot elke prijs. En hoe langer je met Hem op weg bent, hoe meer je ziet waardoor de heilige Geest bedroefd kan worden, of wegvlucht bij ons.

Toch is het eindeloos goed om het gefladder van de vleugels, de wind die om je heen beweegt, weer te voelen en te weten: Gods Geest is er weer... Ik moet hier heel zuinig mee omgaan.

Waar zag ik Gods Geest in mijn eigen leven? De eindeloze keren dat hij me wist te overtuigen dat ik fout gehandeld had en vergeving nodig had. Zonden? Misschien kon ik nog wel met die zonden

leven, maar de heilige Geest niet. Waar ik Gods Geest ook zag werken was in al die keren dat een hartgrondig verzet en 'nee' van mij, door overtuigende werking van Gods Geest werd omgebogen naar een 'Ja, ik wil!'

De bevrijdingen in mijn denken, daar zie ik de invloed van Gods Geest in.

En dan dat unieke, dat zoveel broers en zussen wereldwijd kennen: dat Gods Geest zomaar woorden uit de bijbel of uit een lied naar boven in het bewustzijn kan brengen, om je hiermee te troosten, te leren of te vermanen. Gods Geest die in ons hart fluistert: je bent Gods geliefde zoon of dochter! Dat moet jij weten!

Ik zing deze dagen een lied dat al jarenlang in mijn hart leeft. Het is ooit (1966) geschreven door Dottie Rambo. (The Rambo's)

Tear down His temple, pull down His altar,

burn the Holy book that's been signed with His blood.

Declare He never lived,

to ever die,

to rise again...

and explain away the millions

who've been touched with His love.

Can you stop the wind from whispering His name?

Stop the ocean from singing a song of His love?

Can you take Him from the eyes of the children,

Can you change the hearts of millions,

who've been touch with His love!

Stop the lips from speaking of a place called Golgatha,

Tell them there no mercy, there's no power in His blood

He was just another man you say,

with no power tot take my sins away...

Oh but what... about the millions

who' ve been touch with His blood!

No you can't

You can't stop the wind from whispering His name,

You can't stop the ocean from singing the song of His love.

You can't take Him from of the eyes of the little children,

And you can't change the hearts of millions

who' ve been touched,

touched with His love!

Het uiterst subtiele karakter van Gods Geest, doet ons met dit lied en het stilstaan bij die duif van Jezus, nadenken over welk effect heeft heilige Geest op mijn leven. Wil je daar deze Pinksteren dagen eens met me verder over denken.

Word vol van verlangen, laat

je aanraken, durf te leven met deze wonderbare heilige Geest.

Hij is een geweldige leraar die maar één doel heeft: jou dicht bij God houden en zorgdragen dat Gods plan in jouw leven tevoorschijn komt.

Let goed op als je die fluisterende zachte wind om je heen voelt. De duif van God wil landen!

Met liefs, Gerry Velema

De [video bemoediging](#) die hoort bij deze tekstbijlage bekijkt u op de [website](#) van de Bemoedigingsite

Zowel de video als deze tekstbijlage zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen uitsluitend gebruikt worden in kleine kring.

Deze uitgave is Pro Deo tot stand gekomen, echter dit werk kan niet bestaan zonder hulp van onze donoren. Ook u kunt dit werk ondersteunen, meer informatie vindt u op de [website](#)