

Geef je hoop niet op!

Bemoediging van de week aflevering 369

Aflevering 369 (video is ondertiteld voor doven & slechthorenden)

Geef je hoop niet op!

Lieve mensen, een heel hartelijk welkom weer op de Bemoedigingsite.

Fijn dat je weer komt kijken, ik begroet je net als alle andere keren, in de naam van Jezus, het licht van ons leven.

Als ik denk aan de woorden hoop, geloof en liefde, dan denk ik aan Jezus!

Het past bij Hem! Je hoop, je geloof, maar ook het gevoel 'geliefd te zijn' of iemand anders lief te hebben.

Het kan aan onze kant weleens een beetje mislopen, zeker als je teleurstellingen meemaakt.

Als de dingen anders gaan dan je verwacht had...

Ik weet niet precies wanneer dit filmpje wordt uitgezonden, maar ik heb recent zo'n teleurstelling meegemaakt.

Ik ben geopereerd en 10 weken lang heb ik hoop gekoesterd, hoop en geloof en natuurlijk past daar ook liefde bij.

Hoop op verbetering van mijn gehoor. Hoop op alles wat Jezus een mens te bieden heeft, zeker als je aan genezing en herstel denkt.

Eerst gaf Hij me de kracht om rustig de tijd af te wachten die ik nodig had om te herstellen, voordat ik zou

weten wat het resultaat van de operatie was. Maar toen eindelijk de uitslag kwam, bleek dat de operatie niet veel heeft geholpen.

Sterker nog: de storing waar ik eigenlijk vanaf de operatie last van heb gekregen, maakt dat ik nu slechter hoor dan voor de operatie.

Moest ik nog langer wachten, hopen, geloven?

Dat vond ik heel lastig worden.

Ik vond het moeilijk om mijn hoop, geloof en liefde op Jezus gericht te houden.

Hierdoor kantelde het ineens naar wanhoop, naar paniek. Zoiets van: dit kan niet, dit begrijp ik niet. Nee, mijn leven gaat toch echt niet zo, op deze manier, verder. Hoe kan dit nu? Ongeveer 95 procent heeft baat bij deze operatie, bij minder dan 1 procent wordt het slechter. Hoor ik dan nu bij die minder dan 1 procent? Terwijl we Jezus aan onze kant hebben? Terwijl er zo voor gebeden is?

Wat is dit allemaal? Hoe moet ik dit duiden? Wat een verwarring kunnen dit soort vragen je geven.

Toen kwam op een morgen, in mijn stille tijd, dit woord uit Marcus 4 en 5. (Marcus 4: 35 – Marcus 5 helemaal (NBV))

Er staat bij mij boven: ‘ vijf confrontaties van geloof met ongeloof’. Dat moet je maar eens zelf lezen.

Ik neem je mee naar dat verhaal dat veel mensen wel kennen, net als ik.

Over het dochtertje van Jäirus... Hij komt bij Jezus voor z'n dochtertje, en zegt: “Gaat u met me mee, want mijn dochtertje is stervende. Leg Uw hand op haar, dan kunt U haar beter maken.

Maar dan wordt Jezus zo opgehouden door een vrouw die ook ziek is. Zij heeft haar hele vermogen uitgegeven aan artsen. En dan staat erbij: Zonder dat ze er baat bij heeft gehad. Integendeel! Ze was er alleen maar op achteruit gegaan.

Twee zieken en Jezus: Jäirus en die zieke vrouw!

Jäirus, hij loopt een stukje met Jezus op. Wat zal het moeilijk zijn geweest dat het niet sneller ging. Dat Jezus nog een keer weer werd opgehouden door die andere zieke. En de bloedvloeiende vrouw, oh dat viel ook niet mee om als onreine vrouw te midden van een ophoping van mensen Jezus te vinden. Oponthoud, Jezus schiet

maar niet op... Kun je het ongeduld voelen dat Jäirus moet hebben gevoeld.

Dan komen zijn knechten Jäirus tegemoet. Slecht-nieuws-brengers: "Laat de Meester maar, Jäirus, want je dochtertje is al overleden. Het helpt niet meer, ze is al gestorven. Laat de Meester maar. Het helpt niet meer..."

Deze woorden boorde zich mijn ziel en mijn geest binnen. Het volgende drong zich ook aan mij op: stop maar met bidden, stop maar met vertrouwen, stop maar met geloven. Laat de Meester maar, val Hem maar niet meer lastig... Hij heeft je niet geholpen, niet genezen, en nu is het te laat.

Dit is de moed opgeven. Je hoop verliezen. Denken dat bidden niets meer doet, dat het niet meer helpt! Misschien is dit nog erger dan de kwaal zelf. Je geloof verliezen dat Jezus jou wel kan en wel wil en wel zal horen en helpen!

Hoop, geloof en liefde. Deze drie horen bij elkaar en ze horen ook alle drie bij jouw wandel als gelovige met de Here Jezus. Ons geloof, onze Hoop zijn op Hem gericht, en in onze liefde voor Hem ligt alle wederkerigheid tussen Jezus en jou. Dat kan je niet verliezen, wat er ook gebeurt, hou dat vast! Want als je dát verliest... Als je echt gaat denken: het is te laat, ik geef het maar op...

Toen ik dit las, dacht ik: wat wonderlijk sluit dit woord aan bij mijn eigen situatie.

Het heeft allemaal dezelfde strekking: geef niet te snel op! Misschien heeft de operatie niet echt geholpen, maar Jezus blijft mij wel helpen! Denk niet te snel dat bidden niet helpt, dat de operatie niet heeft geholpen. Hou vol, Gerry, nog even doorgaan. Jezus is ook Heer als er ogenschijnlijk geen hoop op herstel meer is. Jäirus maakt dat op een bijzondere manier mee. Maar denk in dit verband ook aan de vele broers en zussen die een last of kruis dragen in hun leven, en door de kracht van hun Heer, door geloof, door hoop op Hem te houden, gesterkt worden en dagelijks ervaren: Ik kan niet leven zonder Jezus, Hem dicht bij me te ervaren. De God van de bergtoppen en grote wonderen, is dezelfde God die in het dal naast je wandelt en je vraagt Hem te blijven vertrouwen.

Dit woord deed geestelijk veel met me, daarom geef ik dit ook graag aan je door. In Jezus Naam, op Zijn autoriteit.

Geen idee wanneer ik dit filmpje gebruik en uitzendt. Misschien zijn mijn omstandigheden dan weer anders dan nu, hè. Maar dit is wel een ervaring die voor nù voor mij relevant is. En misschien heb jij dit woord ook juist voor vandaag nodig. Niet voor een andere situatie, maar juist voor vandaag.

Houd vol, lieve broer en zus, lieve 'Jäirus' en lieve 'vrouw' die met haar moed der wanhoop, Jezus opzoekt, omdat niets je heeft geholpen, je zoektocht naar genezing je alleen maar (geestelijk of materieel) armer heeft

gemaakt.

Kom met me mee naar Jezus toe. We geven het niet op! Hij is onze leidsman in dit leven. Onze Heer, Herder, Heiland, Geneesheer en verlosser, maar ook de bron van kracht en leven.

Laat Hem toch komen in je huis, in je leven, ook al lijkt het ogenschijnlijk bij jou ook op een verloren situatie. Het is bij Jezus niet te laat.

Mag de Heer je bemoedigen, dat wens ik je toe in die machtige naam van Jezus Christus.

Met liefs, Gerry

De [video bemoediging](#) die hoort bij deze tekstbijlage bekijkt u op de [website](#) van de Bemoedigingssite

Zowel de video als deze tekstbijlage zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen uitsluitend gebruikt worden in kleine kring.

Deze uitgave is Pro Deo tot stand gekomen, echter dit werk kan niet bestaan zonder hulp van onze donoren. Ook u kunt dit werk ondersteunen, meer informatie vindt u op de [website](#)